

# NIEUWSBRIEF DECEMBER 2025

*Het actuele nieuws vanuit Huize Graveland*



IN DIT NUMMER:

COLUMN

VOORSTELLEN COLLEGA

IN MEMORIAM

OVERZICHTACTIVITEITEN

# INLEIDING DOOR PAUL EN SABINE

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jesaja 9:5



December is altijd een erg drukke maand, een maand waarbij we veel drukte hebben rondom het gezellig samen zijn, kerstdiners, gezellige kerstavonden, kerstconcerten, soms meerdere kerstdiensten waarbij er ook veel georganiseerd moet worden, waaraan wat zo leuk is je ook aan mee wilt doen, deel wilt hebben aan..

Familie bezoeken, cadeautjes/attenties en kaartjes kopen en schrijven. De huiskamers worden versierd, er wordt met takken en bomen geslept, lichtjes worden opgehangen, winkels worden massaal bezocht.

Kerstborrels, kerstpakketten verzorgen en goede acties opzetten en organiseren...Je waant je door alle menselijke drukte heen, ploft op de bank en gaat de volgende dag weer verder.

U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?  
Jesaja 9:2

Ook in Huize Graveland is de decembermaand een drukke maand en vaak zijn we in die tijd ontzettend moe, als we naast het dagelijkse werk alle extra werkzaamheden ook gedaan hebben.

Citaat van Corrie ten Boom:

December was ook een hele drukke maand voor Corrie, de klokken- en horlogewinkel. En Corrie was vaak heel moe nadat ze de hele dag had gewerkt. Ze ging eens naar één van de kerstvieringen terwijl ze voor zichzelf telde: "Dit was nummer vier, vijf bijeenkomsten nog en dan is deze Kerst voorbij!" totdat ze door had dat dit een verkeerde houding was. Ze begon te bidden: "Heer geef mij een wonder zodat ik niet te moe wordt en blijf genieten van elke Kerstviering, zelfs als het de tiende keer is. Want zoveel mensen wandelen in duisternis en de nacht en zij zouden blijheid en licht moeten ontvangen en de geweldige vreugde ervaren dat U naar deze wereld kwam om ons te redden. Geef ons alstublieft uw vreugde voor elke viering zodat we die vreugde kunnen doorgeven aan anderen."

In zijn voorzienigheid verhoorde God dat gebed. Al die jaren deelden Betsie en Corrie met grote vreugde het wonder dat God mens werd om een verloren volk met Zichzelf te verzoenen door aan het kruis te sterven voor hun zonden.



Herkent u al dat gedoe en geregeld voor kerst en dat het je echte blijdschap daarover weg kan nemen?

Op de dinsdag voor kerst hebben we een kerstdiner georganiseerd in Huize Graveland, waarbij we o.a. het kerstverhaal gaan vertellen uit Lukas 2. We eten en drinken en zullen ook nog luisteren naar een vrij kerstverhaal. Ook gaan we mooie kerstliederen samen zingen.

We zien er naar uit samen te zijn met elkaar en de geboorte van de Heere Jezus te gedenken, te bezingen en Hem te danken, met elkaar.

Met de hemelse vreugde en vrede in ons hart.

Zoals in Jesaja 9:2: U Heere Jezus, U bent Degene die onze vreugde laat groeien. Wij hebben allemaal die vreugde nodig en willen de komst van de Heere Jezus naar de wereld vieren.

We willen niet zo druk worden dat we eigenlijk alleen door de kersvieringen heen willen komen, in plaats van ons te verheugen in wie U bent en waarom U gekomen bent.



# IN MEMORIAM

In de afgelopen periode hebben we in Huize Graveland helaas afscheid moeten nemen van de volgende bewoners:

Mevrouw Kentie Oskam. 87 jaar

Mevrouw Lous - de Voogd. 93 jaar

Doris Mout. 88 jaar

## 2 Korinthe 4:18

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Wij wensen de families heel veel sterkte met dit grote verlies.

In Huize Graveland blijven lege plekken achter  
en wij zullen hen allen erg missen.



## COLUMN “OPEN MIJN OREN...”

“Als jij nou even die dingetjes op de dingetjes doet?” Ze kijkt me aan en verwacht actie van mijn kant. We zijn klaar met het dagelijkse ritueel van het wassen, aankleden, haren netjes, oren in en alles wat er nog meer bij hoort. Ik kijk haar aan en herhaal haar woorden: “De dingetjes op de dingetjes doen?” “Ja” zegt ze wat gefrustreerd en ik merk dat ze in haar hoofd de woorden weet maar ze nu even niet kan zeggen. Ik hurk bij haar rolstoel, pak haar handen en benoem haar gevoel van frustratie. Dat dit zo lastig is maar dat we er samen wel uitkomen. “Ja” zegt ze weer en knikt met haar hoofd.

Deze gesprekken voer ik vaak in “Huize Graveland” en om eerlijk te zijn zie ik ze als een uitdaging. Het kost geduld en inlevingsvermogen om een goed verstaander te zijn.

Horen, verstaan, begrijpen...door allerlei oorzaken kan dit moeizaam gaan. Je bent flink doof ondanks je gehoorapparaten, de gesprekken volg je niet goed meer. Door dementie kan het gebeuren dat je de woorden niet meer weet om je verhaal te vertellen. Of andersom, de zuster vraagt wat maar wat bedoelt ze daar nu mee? Een beroerte kan er voor zorgen dat je spraak is aangetast, je weet de woorden in je hoofd maar je krijgt ze niet over je lippen. Hoe moeilijk is dat! Aan ons de taak om erachter te komen wat iemand ons duidelijk wil maken.

Hierbij moet ik ook denken aan andere gesprekken die er zijn met bewoners. Soms zo maar spontaan of juist in je nachtdienst. Ik heb het idee dat als je ouder wordt je steeds meer gaat nadenken. Over je leven wat je geleefd hebt, het weten dat je krachten minder worden, en dan? “Zuster, ik heb zo veel dingen niet goed gedaan in m’n leven”. Dan vraag ik altijd of ze alles al bij God hebben gebracht. “Ja, dat wel maar...” Je mag dan altijd weer wijzen op Gods genade, zo groot en voor iedereen die gelooft. Je hoopt zo dat ze die boodschap mogen gaan geloven. We horen op veel manieren Gods woorden. Verstaan we ze ook echt? Voelen we in ons hart dat Gods woorden waar zijn? We hebben -denk ik- een heel leven nodig om dit te leren. “M’n voeten...” hoor ik haar zeggen. Dan weet ik opeens wat ze bedoelt en vraag ik of ze de voetsteunen op haar rolstoel wil. “Ja, dat bedoelde ik” krijg ik als antwoord. We kijken elkaar glimlachend aan en we komen tot de conclusie dat we er samen toch weer uitgekomen zijn! Wat een heerlijk werk heb ik toch!

“Jezus, open mijn oren  
Leer mij Uw stem te verstaan  
Leer mij Uw woorden te horen  
Te weten waar ik moet gaan”  
Om Uw licht te verspreiden  
Uw naam te belijden  
Leer mij uw stem te verstaan”.  
(Elly & Rikkert Zuiderveld)

## EVEN VOORSTELLEN.....

Dankbaar en blij zijn we dat onze lieve collega Marieke Maneschijn is bevallen van een gezonde zoon. Via deze weg willen we haar nogmaals van harte feliciteren en we hopen dat we moeder en kind spoedig mogen verwelkomen in Huize Graveland.



## OVERHEERLIJKE ADVOCAAT

De overheerlijke advocaat die in Huize Graveland te koop is wordt gemaakt door de moeder van collega Wieneke. Telkens weet ze met verse ingrediënten weer heerlijke advocaat te maken die voor slechts €5,50 per stuk te koop is.

De opbrengst is volledig voor de stichting:  
"vrienden van Huize Graveland"



**Te koop**  
overheerlijke zelfgemaakt advocaat  
voor slechts €5,50 per stuk

**SWHG**  
de opbrengst is voor  
"stichting vrienden van Huize Graveland"

# OVERZICHT ACTIVITEITEN



# OVERZICHT ACTIVITEITEN



# VAN HARTE GEFELICITEERD FAMILIE PLOEG

Op 23 november had familie Ploeg een hele speciale gebeurtenis te vieren. De heer en mevrouw Ploeg waren op deze datum 70 jaar getrouwd. Wij willen de familie via deze weg nogmaals hartelijk feliciteren voor deze bijzondere gebeurtenis.

De gemeente Molenlanden is dit heuglijke feit ook niet ontgaan en op 25 november kwam burgemeester Segers om het echtpaar te feliciteren met dit heugelijke feit. Uiteraard hoorde daar ook een kopje koffie met een lekker gebakje bij.



## NIEUWE COLLEGA'S

**Met trots willen we jullie voorstellen aan onze nieuwe collega's:**

- Nelleke Versluis: Verzorgende i.o.
- Dia Verloop: Huishouding / gastvrouw
- Rhodé den Dikken: Verzorgende

# Oliebollen en appelbeignets

Heerlijke oliebolle en appelbeignets van bakker Casteleijn  
U kunt deze oliebolle en appelbeignets bij ons bestellen.  
Met de opbrengst steunt u stichting "Vrienden van Huize Graveland".

De oliebolle kosten € 1,25 per stuk en 10 voor €12,-

De appelbeignets kosten €2 per stuk en zijn per 4 stuks verpakt.

Wilt u uw bestelling vóór 21 december aan ons doorgeven door een mail te sturen naar: [oliebollenactie2025@huize-graveland.nl](mailto:oliebollenactie2025@huize-graveland.nl). Vergeet hierbij niet uw naam, adres en telefoonnummer door te geven en natuurlijk de hoeveelheid oliebolle en/of appelbeignets.

Of

Vul onderstaand formulier in en lever deze vóór 21 december in bij een medewerker van Huize Graveland.

♦.....♦  
Ja, ik wil graag bestellen:

- losse oliebolle €1,25 per stuk
- zak(ken) oliebolle (10 stuks) voor €12,- per zak.
- appelbeignets €2 per stuk. (verpakt per 4)



naam:   
adres:   
telefoon:



De oliebolle kunt u ophalen op 31 december tussen 10 uur en 11:30 uur in Huize Graveland.

BEDANKT VOOR HET LEZEN EN NAMENS  
IEDEREEN BINNEN HUIZE GRAVELAND  
HELE FIJNE FEESTDAGEN GEWENST  
EN EEN GEZEGEND 2026

2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet  
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen  
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Huize Graveland  
Kerkstraat 8A  
2971AL Bleskensgraaf

0184-745800  
[info@huize-graveland.nl](mailto:info@huize-graveland.nl)

